

deze week

Notarissen
in actie voor
NL Doet

'Kantelen en
Minstrelen'
op Wijde Veert

Zestig jaar
getrouwd 'met de
handschoen'

Baby van de maand:
Maarten Bruin

Van Langedijk naar Maella

Ellen wil haar liefde voor Spanje graag delen

LANGEDIJK/MAELLA - Wie droomt er niet van om het roer eens drastisch om te gooien en een avontuur in het buitenland aan te gaan? Haar reiskriebels brachten Ellen Pannekeet (26) van Oudkarspel naar Spanje, waar ze een heel nieuw leven opbouwde. Hoog tijd om haar eens aan de tand te voelen.

„Ik ben geboren aan de Dorpsstraat, op de grens van Oudkarspel en Nood-Scharwoude”, vertelt Ellen. „Met mijn broer en ouders heb ik daarna nog een jaar gewoond in het bovenhuis dat voor ons te klein was geworden. We verhuisden naar Oudkarspel en daar heb ik nog zestien jaar met veel plezier gewoond. Alle ruimte om te spelen en dicht bij mijn basisschool. Opgroeien in een rustig dorpje is voor een kind onbetaalbaar denk ik. Zonder grote gevaren kun je altijd buiten zijn. De jaren erna en nu nog steeds keer ik er graag naar terug.”

Biologische boerderij

Later verhuisde ze naar Haarlem om te studeren. „Nadat ik was afgestudeerd wilde ik reizen. Drie maanden door Europa, zonder planning. En daarna werken. Ik had al een plekje waar ik terecht zou kunnen na m'n reis en dus ging ik met een gerust hart surfen aan de Spaanse kust, feesten in Boedapest en... vrijwilligerswerk doen op een biologische boerderij. Dat laatste kwam zomaar op mijn pad, nadat een vriend van me een mailtje stuurde. Hij vertelde dat hij op een prachtige plek in Asturias, met andere boerderijgenoten ('wwoofers'), de zorg had over eenentwintig schapen en drie grote moestuinen. En



De Langedijkse Ellen Pannekeet raakte verknocht aan het zonnige, bergachtige Spanje. (aangeleverde foto)

dat ik écht moest komen, want dit was zeker iets voor mij. Dat dorpje zat er toch nog een beetje in...”

Victor

Na een week was Ellen verliefd geworden op het Spaanse ritme, de natuur en de openhartige mensen. „Ik wist toen al dat ik langer wilde blijven. Ik genoot zo van de rust, de zon en het werk. En daar ontmoette ik ook Victor. Ik kwam net aanlopen met een kruiwagen vol aarde,

toen mijn ogen niet verblind werden door de zon, maar door deze Spaanse man. Die eerste aanblik vertelde mij dat dit niet de laatste zou zijn. Die eerste maand vloog voorbij en na een maand in mijn boomhut geslapen te hebben, keerde ik terug naar Haarlem. Daar stopte ik de huur van mijn appartement, gaf ik mijn kleren en inboedel weg en vloog al snel weer terug naar het zonnige, bergachtige Spanje.”

Overdonderd

Daar vertoefde ze nog vier maanden tussen de schapen, de kippen en de moestuinen, toen Victor haar vroeg bij hem in te trekken. Hij was al eerder vertrokken van de

boerderij en in een bergdorpje gaan wonen. „Ik was mijn boomhut een beetje zat geworden, dus dat kwam goed uit. Victor had zijn thuishaven Barcelona en zijn goede baan ingeruild voor het plattelandsleven. Daar zaten we, met zeventien anderen, in een plaatsje dat veel weg had van een schilderij. Ik was nog steeds een beetje overdonderd van die nieuwe taal, gewoontes en omgeving, maar ik genoot er tegelijkertijd erg van.”

Na drie maanden besloot het stel door Spanje te gaan reizen. Een jaar lang woonden ze in de mooiste plaatsjes. In de Alpujarra met haar witte huisjes, vijf minuutjes van het strand aan de Costa Brava en in de drukke stad Barcelona. „Natuurlijk zijn we zo nu en dan ook naar Nederland gegaan. Het was voor mijn ouders ook wel even wennen dat hun dochter zomaar had besloten om in een ander land te wonen.”

>Lees verder op pagina 7

Kooger Kerk

ZUID-SCHARWOUDE – Het jaarprogramma 2012 van de stichting Kooger Kerk wordt vandaag met deze krant mee verspreid. De organisatie heeft haar best gedaan ook dit jaar weer een gevarieerd programma samen te stellen. De eerste concertenreeks begint zaterdagavond 24 maart om 20.00 uur met het Vrouwenkoor Vigorosa. Zondag 25 maart treedt om 15.00 uur het Monteverdi Kamerkoor Utrecht op. Twee uiteenlopende concerten, maar tekenend voor het gevarieerdheid van het jaarprogramma: mooi klassiek, vrolijk Iers, Klezmer, Balkan, maar ook operettezang. In het najaar staat een interessante expositie van regionale kunstenaars op de agenda. Iedere derde zondag van de maand wordt een klassieke cantatedienst gehouden, geschikt voor jong en oud. Bewaar het programma op een handige plaats en kom genieten in de verwarmde Kooger Kerk. Geen programma ontvangen? Bel Marijke Tolen via 0226-313021.



ZOMERTIJD!!!

Denkt u aan de klok

In de nacht van zaterdag op zondag moet de klok vooruit gezet worden van 02.00 uur naar 03.00 uur



Huwelijkskaarten nodig?
www.drukkerette.nl

Broek op Langedijk
Laansloot 46

Nieuw in de verkoop!



PRACHTIG VRIJ UITZICHT

Eindelijk! Een unieke woonkans! Royale vrijstaande woning onder fraaie architectuur gebouwd op één van de mooiste plekken van de groene en waterrijke woonwijk "Mayersloot". Echt een woning die u van binnen gezien moet hebben! De woning is perfect onderhouden en prachtig ingericht.

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Broek op Langedijk
Prins Bernhardstaat 14

Nieuw in de verkoop!



GELIJKVLOERS WONEN

Op een prachtige locatie en midden in het groen treft u deze royale vrijstaande semi-bungalow met grote separate garage en tuin op het zuiden op een perceel van maar liefst 455 m². Gelegen in een autoluwe straat, nabij alle voorzieningen en 50 m. van openbaar vaarwater.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Huis te koop of verkocht? Waar laat u uw inboedel nu?

Een opslagunit? Bel nu: **0800 - 64 64 677**

WWW.ALLSAFE.NL

Al vanaf € 1,40 per week

ALLSAFE MINI OPSLAG

De oplossing voor (tijdelijk) ruimtegebrek

van de **Ridder** makelaars

Verkoopplannen? Wij hebben de ideeën!

NIEUW! WONINGMATCH! Geef u nu op voor onze database en verhoog uw verkoopkans

Broek op Langedijk
Winkelcentrum Broekerveiling
Tel.: 0226 - 31 53 41
www.riddermakelaars.nl

  



Jan Bouwes FIETSEN

Donderdag 22 maart en Vrijdag 23 maart GESLOTEN

Dorpsstraat 705
1723 HE Noord-Scharwoude

Telefoon 0226 34 29 50
www.janbouwesfietsen.nl

Meubelstoffeerderij "Alkmaar"

072-5206330

Bovenweg 77 Sint-Pancras